

Ubuntu-studiereis 'Intercultural dialogue' naar Zuid-Afrika



Deze unieke 8-daagse studiereis naar Zuid-Afrika biedt deelnemers de mogelijkheid om, met professionele coaching of supervisie, een verdiepingsslag te maken aangaande persoonlijke thema's in werk en leven. Dit gebeurt op symbolische locaties, verbonden aan deze thema's. Daarbij gaan we in dialoog met elkaar, met Zuid-Afrikaners en Zuid-Afrikane.



'You can leave South Africa, but it won't leave you!'

Inspirerende ontmoetingen, overweldigende natuur en fascinerende historie zorgen voor verrijking en herijking tijdens een reis die u niet snel zult vergeten.



Wat kunnen wij leren van de essentie van Ubuntu in Zuid-Afrika, het land dat mede door 'ons Boeren' verscheurd werd door Apartheid en nu de verbinding en samenhang zoekt? Hoe werkt 'ik ben omdat wij zijn' in deze regenboognatie vanuit het diepgewortelde besef van 'interconnectedness'?

Hoogtepunten

- Kaap de Goede Hoop** – Historisch perspectief en zielsopdracht
- Robbeneiland en ABF** – Schuld, vergeving, verzoening
- Township Khayelitsha** – Kracht en synergie van samenwerken
- Universiteit Stellenbosch** – Taal en communicatie: interculturele dialoog
- Natuurgebied Cederbergen** – Zelfreflectie en duurzaamheid
- Tafelberg** – Visie en toekomstperspectief

